

Gelatenheid, pijn, verdriet, gemis
is ons overkomen en is aan niemand van ons voorbij gegaan
Maar wat ons overkomt, er komt toch een nieuwe dag
Voor jou, voor mij voor iedereen
Blijf denken het komt weer goed
Misschien niet vandaag
Maar houd moed

Soms doen dingen veel pijn en is het gemis heel groot
Je denkt gaat dit ooit nog over of wordt het minder
Soms moet je er aan beginnen
Om iets te overwinnen

Laat de zon je verwarmen
Met al haar stralen
De zon komt en gaat
Maar komt altijd terug

Ja, er zal ook een regenwolk voorbij komen
Die nodig is
heel angstig en je laat huilen
maar weer zorgt voor die mooie kant
voor een draagbaar leven
de gouden rand met die zonnekant

Tegelijkertijd is loslaten, al heb je dat niet in de gaten
bouwen en vertrouwen hebben in de toekomst
en wat je drijvend houdt

Pak het allemaal samen

Dat is waar het omgaat

Bewaar het in een doosje

Want geluk schuilt er altijd weer